

Willem Penninkhof

1962 | 2025

Willem leefde in de verwachting
van het komende koninkrijk,
samengevat in Hosea 6:2

*'Hij zal ons [Israël] na twee dagen levend maken
op de derde dag zal Hij ons doen herrijzen,
en wij zullen voor Zijn aangezicht leven'*

Diep bedroefd deel ik u mee dat op Zijn tijd, na een ernstige
ziekte, door de Heere van mij is weggenomen mijn zeer
zorgzame, allerliefste man

Willem Penninkhof
4 september 1962 | 3 januari 2025

Arien Penninkhof - ten Brinke

*Ik ben de Heere dankbaar voor al die jaren
dat wij samen mochten zijn en voor Willem zijn liefde,
wijsheid en geduld.*

Willem is bij mij thuis, waar liever geen bezoek.

Correspondentieadres:
Dinant van Dijk begrafenisverzorging
T.a.v. Mevr. A. Penninkhof
Burg. ten Veldestraat 22
8281 ZS Genemuiden

D.V. donderdag 9 januari 2025 nemen wij in besloten kring
afscheid van Willem.