

*Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren hoe hij wand'len moet.
't Goed dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aardrijk erven.
Psalm 25 vers 6 (berijmd)*

Dankbaar voor de vele jaren die hij bij ons mocht zijn, in een dienstbaar leven, verlangend en uitzierend naar de toekomst bij zijn Heere, is overleden onze lieve vader, opa en overgrootopa

Jan van Maastricht

weduwnaar van Femmigje Driessen sinds 16 november 2021

in de leeftijd van 93 jaar.

Geboren, 7 januari 1933

Overleden, 26 maart 2026

Jan en Annet
Gré en Kees
Bert en Rosita
Geertje en Jan
Roel en Ingrid
René en Engeliën

klein- en achterkleinkinderen

Noordwal 18
8281 GW Genemuiden

Onze vader en opa is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de afscheidsdienst van 12.30 tot 13.15 uur in de kerk.

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 1 april om 13.30 uur in de Hervormde Kerk, Kerkplein 25 te Genemuiden.
Deze dienst is via delaatstezorg.nl/meeleven te volgen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats De Greente te Genemuiden. Indien u de afscheidsdienst en begrafenis wenst bij te wonen, wordt u hierbij uitgenodigd.

Geen bloemen.